

Geloofsbelijdenis van Stichting Epikouria

GOD

De God van de Bijbel is één God — één goddelijk wezen — die Zich in zijn wezen innerlijk onderscheidt als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest hebben één en hetzelfde goddelijke wezen en zijn gelijk in macht en heerlijkheid, maar hebben verschillende en toch harmonieuze taken in het grote werk van de schepping, de verlossing en het oordeel. God is eeuwig, alomtegenwoordig, almachtig, alwetend en oneindig volmaakt (volkomen heilig en rechtvaardig en liefdevol) in natuur, eigenschappen en doel. Hij is hoog verheven en toch vernedert Hij Zichzelf in Jezus Christus door Zich aan mensen te openbaren en persoonlijk met hen om te gaan.

God: Deut 6:4; Lev 19:2; Jes 5:16; Jes 40:1-31; 1 Tim 6:15-16.

Drie-eenheid: Mat 3:16-17; Mat 28:18-20; Joh 14:6-27; 1 Kor 8:6; 2 Kor 13:14; Gal 4:4-6; Ef 2:12-13,18.

Wezen: Tit 2:13; Hand 5:3-4; Rom 8:9-10.

Taken: Kol 1:15-16; Heb 1:1-5; Mat 11:25-30

JEZUS CHRISTUS

Jezus Christus is van eeuwigheid één met God de Vader. God met zijn goddelijke natuur nam in Jezus Christus ook de menselijke natuur aan doordat de Heilige Geest de menselijke natuur van Jezus Christus verwekte in de maagd Maria. Jezus Christus is dus waarachtig God en waarachtig mens — twee naturen verenigd in één persoon, de God-mens. Hij is God die van buiten zijn schepping binnen zijn schepping getreden is en die van buiten de menselijke geschiedenis binnen de menselijke geschiedenis getreden is. Jezus Christus is gekomen om God en zijn plan te openbaren, om gelovigen te verlossen en om ongelovigen te oordelen.

Jezus Christus leefde een volkomen zondeloos leven. Hij stierf aan het kruis, als Rechtvaardige voor onrechtvaardige mensen, als een plaatsvervangend zoenoffer. Alle mensen, die in Jezus Christus geloven, worden uit genade volkomen gerechtvaardigd op grond van zijn volbrachte verlossingswerk. Jezus Christus is de enige weg van de mens tot God en tot verlossing. Hij werd begraven, verrees uit de dood op de derde dag en vaarde in zijn verheerlijkte lichaam op naar de hemel. Hij heeft de beslissende overwinning over de satan voor zijn mensen behaald en vestigde zijn koninkrijk onder hen.

Jezus Christus zit nu aan de rechterhand van God de Vader als Middelaar tussen God en mensen. Als onze Hoge Priester doet Hij voorbeden voor ons. Als onze Laatste en Grootste Profeet spreekt Hij nu tot mensen door zijn Woord (de Bijbel) en door zijn Geest in overeenstemming met zijn Woord. Als onze Hoogste Koning zet Hij de vestiging van zijn koninkrijk voort in ons persoonlijke en gemeenschappelijke leven en in deze wereld.

De Heer Jezus Christus zal terugkeren in heerlijkheid.

God-mens: Joh 1:1-18; Mat 1:18-23; Luk 1:26-37; Mat 16:15-17; Mat 26:63-64; Hand 2:22-36; Rom 8:3, 32-34; Gal 4:4-5; Fil 2:5-11; Kol 1:15; Kol 2:9.

Leven op aarde: 1 Joh 1:1-3; Heb 4:15; Kol 2:12-22; 1 Pet 3:18; Rom 3:21-26; Rom 5:1,9-11; Ef 2:8-9; Joh 14:6; Hand 4:12; 1 Joh 4:2-3,15; 1 Kor 15:3-4; Hand 1:9-11; Mat 12:28-29; Joh 12:31-32.

Heerser vanuit de hemel: Ef 1:20-22; Heb 7:22-28; Heb 9:24-28; Hand 3:22-23; Heb 1:1; Mat 28:18; Openb 1:5.

DE HEILIGE GEEST

De Heilige Geest is waarachtig God. Hij is de Geest van God en de Geest van Jezus Christus. Hij werd uitgestort over gelovigen om hen wedergeboren te laten zijn, om hen te verzegelen als Gods eigendom en hen samen te binden tot de Gemeente, het Lichaam van Christus, waarin Hij effectief werkzaam is. Hij woont in de gelovigen, leidt hen in de hele waarheid, zoals die in Jezus Christus is, heiligt hun karakter en rust hen toe met wijsheid, geestesgaven en kracht. Hij overtuigt de mensen in de wereld van zonden, gerechtigheid en oordeel. En Hij verheerlijkt Jezus Christus in de Gemeente en in de ervaring van gelovigen.

God: Joh 4:24; Rom 8:9-10; Joh 7:37-39; 14:16-18; Hand 2:33.

Functionies in de gemeente: Joh 3:3-8; Hand 15:7-9; 1 Kor 12:13; 1 Kor 6:19-20; Joh 16:13-15; Rom 8:1-27; Gal 3:6-14; Gal 4:6; Ef 1:17-19; 1 Tes 4:7-8; 2 Tes 2:13-14; 1 Joh 3:24; 1 Joh 4:13. Rom 12:6-8; 1 Pet 4:10-11; Hand 1:8.

Functionies in de wereld: Joh 16: 8-10.

DE BIJBEL

De Bijbel bestaat uit het Oude Testament en Nieuwe Testament, de 66 canonieke boeken. De Bijbel is onfeilbaar zoals het in de oorspronkelijke talen geopenbaard werd. Alle woorden in de Bijbel zijn door God geïnspireerd en zijn door zijn profeten en apostelen uitgesproken en opgetekend toen zij door Gods Geest geleid werden.

De Bijbel is de volledige openbaring van de wil van de enige God aan alle mensen in de geschiedenis. De Bijbel is de enige en onfeilbare bron van inspiratie en gezag voor wat alle mensen behoren te geloven en hoe zij behoren te leven.

Boeken: 2 Pet 3:1-2,15-16.

Inspiratie: 2 Tim 3:15-17; 1 Pet 1:10-12; 2 Pet 1:20-21.

Verlichting: Mat 22:29; Luk 24:25-27,44-45.

Gezag voor leer en leven: Jer 23:16,21-22; Joh 8:31-32; Joh 10:35b; Joh 14:21,23,26; Joh 17:17; 1 Kor 15:3-4; 1 Tes 4:1-2; 1 Tim 3:15-16; Openb 22:18-19.

DE MENSHEID

Mensen werden oorspronkelijk naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen als rationele, morele en geestelijke wezens.

Door de ongehoorzaamheid van de vertegenwoordiger van alle mensen, Adam, is de zonde en dood in het menselijke geslacht binnengedreden. 'Zonde' betekent Gods doel en standaard missen, Gods geboden overtreden, tegen God rebelleren, en Gods woorden en waarheid verdraaien of niet geloven. Alle mensen worden met een zondige natuur geboren, zijn ontaard, verdorven en alleen geneigd tot het kwade. Van nature zijn alle mensen van God gescheiden en niet in staat een geestelijk leven te leiden. Van nature zijn alle mensen zondig en blijven als slaven van de zonde in de zonde liggen.

Van nature zijn alle mensen geestelijk dood, staan zij onder Gods toorn (heilige verontwaardiging), zullen zij lichamelijk sterven en na de dood geoordeeld worden.

Mensen kunnen alleen gered worden door het zoenoffer van Jezus Christus aan het kruis. Maar mensen, die niet geloven in het evangelie en ongehoorzaam blijven aan Jezus Christus zullen gestraft worden met een eeuwig lijden in de hel, ver van de heerlijke tegenwoordigheid van God.

Gelijkenis van God: Gen 1:27.

Zondeval: Rom 5:12-14,17-19; 1 Kor 15:21-22.

Zondige natuur: Ps 51:7; Job 14:4; 15:14; Gen 6:5; Jer 17:9-10; Mar 7:21-23; Rom 7:5; Rom 8:7-8.

Zonde doen: Joh 8:34-36; Rom 1:18-32; Rom 3:10-12,23; Rom 14:23; 1 Joh 3:6-10; 1 Joh 4:3.

Gevolgen: Jes 59:1-2; Ef 2:1; Rom 6:23; Joh 3:18;36; Heb 9:27; Mat 25:46; 2 Tes 1:8-9; Openb 21:8.

VERLOSSING

God is absoluut soeverein in zijn scheppingsplan en verlossingsplan. Wat Hij besluit, voert Hij uit. Hij kiest mensen tot behoudenis, heiliging en geloof. Ook het geloof wordt uit genade geschonken. Het verlossingswerk dat Hij begint zal Hij ook voortzetten en voleindigen.

God bewerkt verzoening, wedergeboorte, rechtvaardiging, verlossing, bevrijding, heiliging en verheerlijking alleen in en door Jezus Christus. Jezus Christus verwerft tijdens zijn eerste komst verzoening en verlossing in de plaats van gelovigen. De verworven weldaden van Jezus Christus worden daarna door de Heilige Geest toegepast in de levens van gelovigen. Jezus Christus is de enige Verlosser, omdat God Hem daarvoor uitgekozen heeft, omdat Hij mens geworden is, omdat Hij volkomen zondeloos geleefd heeft en omdat Hij vrijwillig voor de zonden gestorven is. De heilige en rechtvaardige toorn van God wordt alleen verzoend en afgeweerd door het volmaakte zoenoffer van Jezus Christus in de plaats van ontelbare gelovigen.

Verlossing van zonde, schuld, schande, verslaving aan de zonde, straf, ziekte, boze machten en zinloosheid wordt dus mogelijk gemaakt door Gods barmhartigheid, genade en liefde, die Hij bewees door Jezus Christus aan allen, die in Jezus Christus geloven. Alle mensen, die zich bekeren en gaan geloven in Jezus Christus, ervaren dat zij wedergeboren door de Heilige Geest zijn, weten dat zij volkomen gerechtvaardigd in Gods ogen zijn, hebben de gave van het eeuwige leven ontvangen, zullen nooit verloren gaan, zijn de kinderen van God en zijn verbondsvolk en zullen in de toekomst zichtbaar in zijn tegenwoordigheid wonen.

Uitverkiezing: Jes 43:24,27; Mat 11:25-27; Joh 6:44; 15:16; 17: 2,6,9,12; Hand 13:48; Rom 8:29-30; Rom 9:6-18; Rom 11:4-6; Ef 1:4; 2 Tes 2:13-14; 2 Tim 1:9-10; Fil 1:6; 2:12-13; 2 Tim 2:19.

Jezus Christus de enige Verlosser: Jes 43:10-12; Joh 14:6; Hand 4:12; 1 Tim 2:5-6; 1 Pet 1:20; Fil 2:5-8; Heb 7:28; Joh 10:18.

Verzoening: Mar 10:45; Joh 10:11; Rom 5:6-11; 1 Pet 1:18-19; 1 Pet 3:18; Openb 7:9.

Genade en geloof: Hand 13:48; 16:14; Hand 18:27; Ef 2:8-9; Fil 1:29; 2 Pet 1:1.

Wedergeboorte: Joh 3:3-8; Tit 3:3-8; Mat 3: 11-12; Hand 11:14-18; Hand 15:7-9.

Rechtvaardiging: Rom 5:1-2,17-19; Hand 13:38-39.

Zekerheid van eeuwig leven: Joh 5:24; Joh 6:37; Joh 10:28; Joh 17:12; Fil 1:6; 1 Joh 5:11-13.

Gods gemeente en volk: Hand 20:28; Gal 3:26-29; 1 Kor 12:12-13; 1 Pet 2:9-10.

Verheerlijking: Fil 3:20-21; 1 Joh 3:1-3; Joh 14:2-3; Openb 21:27.

Menselijke verantwoordelijkheid: Mar 1:15; Hand 3:19; Joh 1:12-13; Joh 3:16; Ef 2:8-10; Gal 3: 26-29; Joh 14:1.

HEILIGING

De eenmalige rechtvaardiging en de voortgaande heiliging zijn onafscheidelijk van elkaar. Rechtvaardiging is een geestelijke positie. Heiliging is een geestelijke positie en voortschrijdend proces. Door Gods genade is de gelovige van alle zonden in het verleden, heden en de toekomst gerechtvaardigd. Hij is ook van de verslavende macht van zijn zondige natuur, van de zondige wereld en van de wereld van satan bevrijd, zodat hij het nieuwe leven kan, wil en zal uitleven.

De zondige natuur blijft echter in gelovigen voortbestaan en dat veroorzaakt geestelijke strijd. Het is Gods wil dat alle gelovigen heilig leven en met de Heilige Geest vervuld blijven. Dat is: steeds in overgave en toewijding aan Jezus Christus als Heer leven, de werken van hun zondige natuur blijven doden en in plaats daarvan vruchten van de Heilige Geest dragen.

Gelovigen worden pas volkomen heilig (zondeloos) wanneer zij lichamelijk sterven en Jezus zien. Deze zekerheid motiveert hen nu al te wandelen door de Geest, door de Geest de werken van de zondige natuur te doden en zichzelf voortdurend van zonden te reinigen. Door de Heilige Geest ontvangen zij het vermogen om God lief te hebben met hun hele hart, ziel, verstand en kracht, om heilig te leven en effectief te dienen.

Rechtvaardiging en heiliging: 1 Kor 1:30-31; Rom 6:1-23.

Geestelijke strijd: Gal 5:17.

Gods wil: Mar 12:30-31; Ef 5:10,15-21; 1 Tes 4:3,7; Tit 2:11-14; 1 Pet 1:15.

Door de Geest heilig leven: Gal 5:13-26; Rom 8:13; 1 Pet 2:11-12; 1 Joh 1:5-2:2; 1 Joh 2:3-6,15-17; 1 Joh 3:1-3.

Liefhebben: Mar 12:30-31; Rom 5:5; 1 Pet 4:10-11.

DE GEMEENTE (KERK)

De ene, algemene christelijke Kerk (Gemeente) bestaat uit alle mensen, die geloven in de Heer Jezus Christus. Jezus Christus is het Hoofd van zijn Lichaam, de Gemeente. Hij oefent zijn gezag uit door middel van zijn Heilige Geest, zijn Woord (de Bijbel) en de oudsten in de plaatselijke gemeente.

God roept de Gemeente om uitdrukking aan haar leven te geven door de eenheid van de Heilige Geest te bewaren: eenheid in essentiële zaken, acceptatie in niet-essentiële zaken en liefde in alles te betonen.

De opdracht van de Gemeente is om in de kracht van de Heilige Geest als Christus te wandelen en heilig te leven, het evangelie aan de mensen in de wereld te verkondigen, discipelen van alle volken te maken en barmhartigheid te tonen aan de zwakken, zieken, armen en verdrukten.

De plaatselijke gemeente is een groep christenen die zich aan elkaar verbinden voor aanbidding, verkondiging, onderricht, het onderhouden van de christelijke doop en het Avondmaal, gemeenschap in verschillende bijeenkomsten, delen met elkaar en dienen van elkaar en van anderen. De plaatselijke gemeente wordt geleid door een raad van oudsten.

Eén wereldwijd Lichaam: 1 Kor 12:12-13; Ef 1:22-23.

Opdracht: Mar 16:15; Mat 28:18-20; Ef 4:1-16; Hand 20:35.

Plaatselijke gemeente: Hand 2:42; Heb 10:24-25; 1 Pet 4:10-11.

Raad van oudsten: Hand 14:21-23; Hand 20:17,28; 1 Tim 3:1-7; Tit 1:5-9; 1 Pet 5:1-5.

HET KONINKRIJK

Het koninkrijk van God is Gods koningschap of heerschappij door Jezus Christus over alles en allen, maar vooral in de harten en levens van zijn mensen. Het is gebaseerd op het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus en de toepassing daarvan door de Heilige Geest.

Het koninkrijk van God manifesteert zich ten eerste in de verlossing van zijn mensen van begin tot einde (wedergeboorte tot opstanding), ten tweede in het tot stand komen van christelijke gemeenten overal in de wereld, ten derde in de heilzame invloed van christenen op alle terreinen in de wereld, en ten slotte in de volmaakte nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Koningschap: Mat 3:2-3; Mat 4:17; Mat 12:28-30; Openb 12:10-11; Luk 17:20-21; Rom 14:17;

Manifestatie: Mar 10:24-27; Mat 16:18-19; Mat 5:14-16 en 1 Kor 14:17; Mat 25:34; Openb 11:15,18

DE LAATSTE DAGEN

De laatste dag voor de niet-wedergeboren mens is wanneer hij tot geloof in Jezus Christus komt. Dan is hij met Christus gestorven en is de macht van zijn oude natuur gebroken (zie 2^e alinea onder Heiliging). En dan is hij met Christus opgestaan (de geestelijke opstanding) en heeft hij een wedergeboren natuur gekregen. Dan heeft hij het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis (tweede dood).

De laatste dag voor ieder mens op deze vergankelijke aarde is wanneer hij lichamenlijk sterft. Terwijl het lichaam van de gelovige naar de aarde terugkeert, wordt zijn ziel of geest meteen bij Jezus Christus gebracht.

Op de Laatste Dag van deze wereldgeschiedenis, wanneer het grote werk van verlossing en oordeel voltooid wordt, zal Jezus Christus hoorbaar en zichtbaar in zijn verheerlijkte lichaam en in triomf met grote heerlijkheid naar de aarde terugkeren. Hij zal zijn laatste vijanden volkomen verslaan, alle doden tegelijk opwekken, alle mensen tegelijk in het Laatste Oordeel oordelen, de schepping vernieuwen en zo de laatste en volmaakte fase van Gods koninkrijk (de nieuwe hemel of het nieuwe heelal en de nieuwe aarde) realiseren.

Hij zal het vernederde lichaam van alle gelovigen veranderen zodat het aan zijn verheerlijkte lichaam gelijkvormig wordt en het met hun geest verenigen. Bij de opstanding worden alleen de gelovigen in een oogwenk door de engelen weggevoerd om Jezus Christus in de lucht te verwelkomen en met verbazing te aanschouwen. Daarna, op dezelfde laatste dag, worden de ongelovigen ook door de engelen voor de oordeelstroon gebracht. Christus zal alle mensen oordelen: de ongelovigen tot de eeuwige straf en de gelovigen tot het eeuwige leven.

Hij zal het heelal en de aarde volkomen vernieuwen en de gelovigen zullen voor eeuwig met Hem op de nieuwe aarde wonen, waar alleen gerechtigheid voor eeuwig zal heersen. Dit is de zalige hoop van alle gelovigen en tegelijk een essentiële waarheid die de gelovigen aanspoort te volharden, heilig te leven en getrouw te dienen.

De geestelijke dood en de geestelijke opstanding: Joh 5:24-25; Rom 6:1-14; Ef 2:1-10).

De eerste/ lichamenlijke dood en de eerste opstanding: Luk 23:43; Joh 11:25-26; Joh 14:1-3; 2 Kor 5:1-9; Fil 1:21-24; Open 20:4-6, de eerste opstanding).

De terugkomst: Mat 16:27; Mat 24:26-51; Mat 25:1-46; Joh 14:3; Hand 1:11; 1 Tes 4:13-5:11; 2 Tes 1:6-10; 2 Tes 2:1-12; Tit 2:13; Openb 1:7; Openb 19:11-21.

De lichamenlijke opstanding: Joh 5:28-29; Joh 6:39,40,44 (op de laatste dag); Hand 24:15; 1 Kor 15:35-58; Fil 3:20-21.

Het laatste oordeel: Mat 3:10-12; Mat 13:24-30;36-43 (bij de voleinding der wereld/de voltooiing van de tijd, Mat 13:40); 25:31-46; Openb 14:14-20; Openb 20:11-15;

De vernieuwing van alle dingen: Hand 3:21; Rom 8: 18-23; 2 Pet 3:10-14; Openb 21:1-3.